

Joods Utrecht en Carl Cahn

Op pag 476 e.v.:

'In 1942 kreeg het gezin de deportatieoproep, waarop de Cahns verdwenen. Ze doken onder in Utrecht waar ze aan de Hartingstraat 18bis woonden. Onderduiken konden mensen in verborgenheid doen, maar evengoed in alle openheid, al dan niet voorzien van valse papieren. De Cahns werden in Utrecht lid van de Joodse gemeente: C. Cahn staat vermeld op de ledenlijst die begin 1943 werd opgesteld. Hij doneerde een behoorlijke vrijwillige bijdrage aan de financieel geruïneerde kehilla en zal alleen daarom al welkom zijn geweest.'

Deportatie oproep? Ik zie op de JR kaart van Carl geen datum van een deportatieoproep. In het boek van Richard Hoving over Miep Oranje is niets te vinden van verblijf in Utrecht. Hij zat sinds juni 1942 ondergedoken in Lage Vuursche; Miep Oranje was daar een van de verzorgsters. Toen Miep later voor de Duitsers ging werken heeft ze Carl en gezin verraden, waarna hij kon worden opgepakt op de Graaf Florislaan in Bussum.

Hartingstraat 18bis Tot nu toe weten we alleen dat het gezin van Leo Cahn daar gewoond heeft. Hebben de schrijfsters Leo en Carl verward? Leo was wel gewoon in alle openheid... enz. De dames stellen dat C. Cahn vermeld staat op de ledenlijst die begin 1943 werd opgesteld. Dat klopt niet. Ik heb dat hele schriftje gefotografeerd en er is daar alleen sprake van 'L. Cahn' die 20 gulden doneert. Dat is een fatsoenlijke, maar zeker geen enorme bijdrage. Dat is onze Leo.

Voetnoot 340 In die voetnoot verwijzen de schrijfsters naar Spaans-van der Bijl, maar daar wordt alleen genoemd dat Levy Hartog samenwerkte met 'de eveneens joodse mevrouw Cahn'. Niet dat het dus ging om Hilde Cahn-Samuel, de vrouw van Carl.

Voetnoot 122 In deze voetnoot staat de specifieke verwijzing naar het Utr Archief: 825:211 Ledenlijst NIGU 1^e helft 1943 *lidnr.* 167. Tja dat is toch echt onze Leo Cahn:



De suggestie die de schrijfsters doen is dat mevrouw Ten Cate de vrouw is van Carl Cahn. Maar ik zie echt geen onderbouwing dat Carl op Harting 18 bis heeft gewoond. Eigenlijk blijft het voor mij onduidelijk waar de dames vandaan halen dat Carl in Utrecht zat. Spaans-v.d. Bijl zegt daar niets over.

Er lijken twee andere mogelijkheden:

- Vlak bij het huis van Levij (Jo) Hartog woonde Selma Cahn-Löwenthal, de vrouw van Leo Cahn. Zij zou Levij Hartog geholpen kunnen hebben. Het gezin van Leo meldde zich als een van de laatste joodse gezinnen op 22 april 1943 in Vught; zij heeft dus tot Utrecht judenrein werd Levij kunnen helpen. Dit in tegenstelling tot Hilde, de vrouw van Carl die, volgens Richard Hoving in het boek over Miep Oranje, sinds juni 1942 ondergedoken heeft gezeten in de bossen van Lage Vuursche en Bussum.
- De alleenstaande Julie Cahn-Cohn woonde juni 1941 op de Cornelis Evertsenstraat 15 en in september 1942 Cornelis Houtmanstraat 12 bis. Zij is ondergedoken geweest in het laatste deel van de oorlog en heeft dus mogelijk Levij (Jo) Hartog in die periode kunnen helpen. Na de bevrijding woonde Julie Cahn-Cohn in de Magdalenastraat 2 bis. Jo Hartog schreef in 1946 een aanbevelingsbrief toen Julie naar Bolivia wilde emigreren.